

**ΤΟ ΒΗΜΑ**  
**15/08/08**

## **Η διδασκαλία των Θρησκευτικών**

Μετά την κατάργηση της εξομολόγησης των μαθητών στον χώρο του σχολείου, ήρθε η νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας που καθιστά προαιρετικό το μάθημα των θρησκευτικών, εξοβελίζοντας έτσι εντελώς το θρησκευτικό στοιχείο από τον σχολικό χώρο.

Όλες αυτές οι μεθοδεύσεις εντάσσονται βεβαίως στο πλαίσιο της «πολυπολιτισμικής κοινωνίας» χάριν της οποίας κάποια εθνικοθρησκευτικά χαρακτηριστικά μας πρέπει να εξαλειφθούν για την καλύτερη συμβίωση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα των λαών.

Ο όρος «πολυπολιτισμικότητα», θέλω να σημειώσω, είναι εκ των πραγμάτων εντελώς ατυχής, αδόκιμος και παραπλανητικός αφού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν συμβιώνουν και συνυπάρχουν πολλοί πολιτισμοί αλλά πολλές φυλές, επομένως έχουμε «πολυφυλετική» και όχι «πολυπολιτισμική» κοινωνία.

Το μέτρο του υπουργείου Παιδείας κινείται αναμφισβήτητα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η λογική του είναι επιπλέαιη και ολοκληρωτική. Θα μπορούσαν να βρεθούν διακριτικότερες λύσεις για τον σεβασμό της θρησκευτικής διαφορετικότητας των μαθητών, χωρίς να χρειαστεί να γίνει αυτή η παραχώρηση- υποχώρηση από μέρους μας.

Δεν ξέρω αν θα περνούσε τόσο εύκολα η απόφαση του υπουργείου Παιδείας πριν από δύο χρόνια, πάντως η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να προβληματίσει έντονα την ελληνική οικογένεια και τον (υγιή) εκπαιδευτικό κόσμο, αφού τα παιδιά μας χάνουν κάθε ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τη γνώση της Ορθόδοξης πίστης και ιστορίας δεδομένου ότι η απόλυτη κατάργηση του μαθήματος των θρησκευτικών είναι η επόμενη φυσική και αναπόδραστη εξέλιξη.

**ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ Φοιτητής, Τραγανό Ηλείας**